

# Det saknas strategi för äldres hälsa och liv

**Äldrevården utgör** en stor utmaning för Sveriges kommuner och landsting och de allra flesta inser att antalet människor med åldersrelateradesjukdomar ökar och kommer ställa höga krav på kunnig personal och att de ekonomiska påfrestningarna kommer bli enorma. Frågan är om landsting och kommun vågar ta ansvar och utveckla en hållbar livssituation för många människors livssituation framöver. På detta fick vi svävande svar från landstings och kommunpolitiker – det tycks inte finnas någon strategi eller konkret handlingsplan för äldrevård och dess

**problematik för framtiden.** Tydligt är att parterna är väldigt revirbenägna och att samordna, samverka, samarbeta till en gemensam strategi ligger långt ifrån en lösning.

**Ansvarsfördelning** både i utförande och i ekonomiska perspektiv verkar vara större hinder än att ge en kvalitativ vård till äldre sjuka eller till äldre friska. Föreningen Örebro deltar som samlade 50 debattsugna personer den 28 augusti, tror att det kanske inte primärt är en administrativ eller politisk fråga utan den ligger närmare verksamheten. Kan det vara så enkelt

att det är människorna i vården (undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och verksamhetschefer) som tillsammans med patienter och deras anhöriga får resurser (tid och pengar) för att själva praktiskt lösa frågan? Under debatten tydliggjordes det att kommun och landsting utgör isolerade öar, trots hymlandet om samverkan. Okunskap både i och utanför det egna området är påtaglig och för några tycks även den praktiska vardagliga situationen utgöra ett svart hål. Tragiskt då många vittnar om stora samarbetsbrister där dödsfall förekommer på grund av revir-

hävdande genomgående i hela verksamheten.

**Några konkreta övergripande strategier och handlingsplaner för äldres hälsa och liv framkom inte.** Att vård utgörs av förebyggande, akutvård, underhållande, samt vård i livets slutskede är ingen nyhet. Vi saknar helhetssynen där vårdtagaren är delaktig hela vägen så långt det är möjligt.

Statistik finns att tillgå via olika kanaler, men den tycks inte utgöra något underlag för att förbättra omhändertagandet. Är det kanske dags att lyfta alla de goda exemplen på god

vård i en fungerande vårdkedja och låta dessa bli underlag för kompetenshöjande utbildning för intresserad personal och vårdstudenter?

Skapa en levande dialog med medborgarna och politiken, använd alla befintliga kanaler som telefon, mejl och möten. Då kan vi tillsammans skapa en framtid för ett gott liv för våra äldre..

YVONNE NORDLUND  
PIA STERNHEDEN  
Föreningen Örebro Deltar